



Leukstementor.nl

Redenen om niet te veranderen

Wat heb ik er aan?

Het is de verantwoordelijkheid van de ander

Ik kan het toch niet

Het is te moeilijk

Kan later wel...

Het gaat prima zoals het gaat

laat hem het maar doen..

Het valt toch nooit omhoog

Ik heb het altijd op deze manier gedaan

Het kost me te veel moeite

Het is te duur

Hij doet het toch ook op deze manier

Ik word er moe van

Dan gaan anderen mij anders zien..

Weet niet of ik het vol houd

Wat zouden anderen daarvan vinden?

Misschien vindt iemand het geen goed idee

Ik heb er toch geen last van..

Dan verwacht iemand ook dat ik het vol houd

Ik wil het niet

Dan kan ik...niet meer..

Niemand wil me daarbij helpen

Ik heb toch nooit geluk..

Niemand gelooft dat ik dat kan

Ik vind het spannend

Ik ga het toch proberen!!